

SCHOOLJAAR
2019-2020

COMENIUS

Hoe ver kun jij komen?

COMENIUS
LYCEUM
CAPELLE

clc



PRE-HAVO
HAVO
VWO
TTO

GASTVRIJ en
TALENTGERICHT
ONDERWIJS
kijk snel verder!





WAAROM KIES JIJ VOOR HET COMENIUS?

“Hoe ver kun jij komen?” Dat is de vraag waar wij ons mee bezig houden als je kiest voor het Comenius College. Wij geloven er in dat je het beste leert als je doet wat je leuk vindt. Daarom kun je bij ons kiezen voor de richting die bij jou past. In de folders van de verschillende Comenius scholen kun je vinden wat we allemaal aanbieden.

Jij bent jij!

Er is er maar één zoals jij! Jij hebt je eigen talenten en wij helpen je om die te ontdekken en ontwikkelen. Dat kan alleen als we je goed leren kennen en daarvoor doen we dan ook moeite. Wen er maar aan dat het bij het Comenius altijd om jou gaat: er is volop aandacht voor jou. Dat zie je aan onze individuele begeleiding en het leerpad dat we samen met jou uitstippelen. Zo heb je straks niet alleen een diploma op zak, maar ook ruim voldoende bagage om je volgende stap te zetten. Wij willen dat je groeit op de manier die het beste bij jou past zodat je de wereld iets positiefs kunt brengen.

Plezier!

Natuurlijk helpen we je bij het opdoen van kennis, maar om te groeien is meer nodig. Uitdagingen bijvoorbeeld, en

herkennen wat goed, rechtvaardig en echt is en daarin je grenzen verleggen. En natuurlijk het ontdekken en ontwikkelen van creatieve, academische, sportieve en sociale vaardigheden. Leer bijvoorbeeld om te debatteren, ontdek nieuwe sporten of ga op ontdekkingsstocht door wetenschappelijke experimenten te doen. Alles gewoon op school! Jouw opleiding sluit straks prima aan bij je vervolgopleiding en wij helpen je daarbij. Op die manier is leren niet alleen nuttig, maar ook heel plezierig. En plezier heb je echt nodig om het beste uit jezelf te halen!

Samen verder komen dan gedacht!

Samen met anderen haal je het beste uit jezelf. Samen leer je beter, ontwikkel je je makkelijker en groei je op als mens. Het Comenius College is een christelijke school. Voor ons is iedereen uniek en we respecteren en waarderen dan ook de verschillen tussen mensen. Dat betekent dat wij omzien naar elkaar. Als je bij ons op school komt, sta je er niet alleen voor. Samen gaan wij voor hetzelfde doel en we helpen elkaar als dat nodig is. Want het gaat bij Comenius om meer dan alleen het behalen van dat welbegeerde papertje. Het betekent ook dat wij onze kennis en ervaring met jou willen delen en zo ook

van jou willen leren. Wij vertrouwen erop dat jij je voor de volle honderd procent inzet. Opgroeien en een diploma halen, dat doe je niet alleen. Dat doe je samen! Als je Comenustijd voorbij is, wacht een dynamische wereld vol uitdagingen op je. Voor jou is dat geen probleem. Je zal er vol vertrouwen in stappen.



Wij zijn benieuwd hoe ver jij kunt komen!

Joany Krijt,
Algemeen directeur

DE IDENTITEIT VAN HET COMENIUS

Het Comenius College is een christelijke school. Onze christelijke identiteit zie je terug in de manier waarop we met elkaar omgaan, de sfeer, de dagopeningen, de vieringen van christelijke feestdagen, acties voor goede doelen en het wekelijkse godsdienstonderwijs. Op het Comenius College hebben wij oog voor elkaar, staan onze leerlingen centraal en krijgen ze kansen om te kunnen worden wat ze willen. **Dit noemen wij het Comenius DNA.**



Eigen
verantwoordelijk
heid

Onze
kernwaarden



Een zelfbewuste school
die leerlingen opleidt tot
zelfbewuste burgers



Iedereen krijgt
gelijke kansen

Oog voor
elkaar

Alle kansen
om het beste
te bereiken

Leerling
en talenten
centraal

Ons DNA
Een Christelijke
School met:



“Een school waar je je welkom voelt en jouw talenten kan ontwikkelen.”

COMENIUS LYCEUM CAPELLE

In je eerste jaar volg je veel van je lessen in het Junior Lyceum, de plek waar je je eigen aula hebt en waar je je mentor kunt vinden. Voor sommige vakken, zoals beeldende vorming, techniek en gym, ga je het Lyceum in. Hierdoor wen je heel snel aan het grote gebouw dat bij de middelbare school hoort.

Op onze vestigingen kun je terecht als je een (pre-)havo of vwo advies hebt gekregen. We hebben naast de gewone opleidingen, ook bijzondere andere opleidingen, zoals tweetalig

havo/vwo en vwo en IBC. We doen veel aan internationalisering, dus er is een grote kans dat je al tijdens je middelbareschooltijd naar het buitenland kunt!

Meer informatie over onze opleidingen, het Junior Lyceum en nog veel meer vind je in deze folder. Heb je nog vragen? Neem dan een kijkje op onze website, of kom langs op een van onze kennismakingsmomenten!



PRE-HAVO

Krijg je een mavo/havo advies van de basisschool en ben je heel gemotiveerd om je havodiploma te halen? Dat kan via de pre-havo op het Comenius! Op de pre-havo krijg je les op havoniveau. Van de vakken Nederlands en wiskunde krijg je een uur extra per week. Daardoor word je beter geholpen op weg naar de bovenbouw van de havo. Na twee jaar op de pre-havo wordt er door het docententeam gekeken of je door kunt stromen naar havo 3, of dat het beter is als je naar mavo 3 gaat. Op de pre-havo vragen we niet alleen meer motivatie en inzet van de leerlingen. Ook je ouders helpen een handje mee. Zo komen je ouders naar extra ouderavonden, waar ze leren hoe ze jou kunnen helpen. De school, je ouders en jij tekenen een samenwerkingsovereenkomst, om te laten zien dat we er samen het beste uit willen halen.

HAVO/VWO

Als je je aanmeldt, word je geplaatst in een havo, vwo of havo/vwo brugklas, afhankelijk van je advies. In de brugklas krijg je veel verschillende vakken. Naast de standaardvakken als Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en gym, krijg je een kennismakingscursus voor de vakken Spaans en Duits. Daarnaast heb je twee uur in de week Frans. Na het eerste leerjaar kies je twee van de drie moderne talen. Als je naar de bovenbouw van havo of vwo gaat, ga je in het jaar voor je examen op buitenlandreis. Veel leerlingen vinden dit een van de hoogtepunten van hun middelbareschooltijd.



**MIJNTJE EN ANIEK
(VWO 3)**

*“Er is een gezellige
sfeer en je wordt
gerespecteerd
zoals je bent.”*



TTO

Ga je naar het havo of vwo en zoek je een extra uitdaging? Dan is het tweetalig onderwijs (tto) op het Comenius Lyceum Capelle misschien iets voor jou. Een groot deel van de lessen wordt in het Engels gegeven, waardoor je straks prima voorbereid bent op jouw plek in de internationale samenleving.



Hoe werkt het?

Verdeeld over verschillende vakken volg je de eerste drie leerjaren minstens de helft van de lessen in het Engels. Daarnaast hebben wereldburgerschap en persoonsontwikkeling een belangrijke plaats bij deze opleidingen. Al je internationale activiteiten en persoonlijke vorderingen houd je bij in een portfolio.



Tweetalig havo/vwo

In het schooljaar 2019-2020 starten we in het eerste leerjaar met tweetalig havo/vwo. Deze klas wordt samengesteld uit leerlingen met een havo of havo/vwo advies, die gemotiveerd zijn om tweetalig onderwijs te volgen. Na het eerste jaar in tweetalig havo/vwo wordt er door

het docententeam gekeken of je in het tweede leerjaar verder gaat in tweetalig havo of tweetalig vwo. Tijdens het schooljaar 2018-2019 zal bekend worden welke doelen, (internationale)projecten, vakoverstijgende thema's en aanvullende diploma's worden aangeboden gedurende het tweetalig havotraject.

*Nu ook
tweetalig
havo/vwo!*





Tweetalig vwo

Je wordt voorbereid op een Cambridge-examen: Certificate of Advanced English (CAE), dat je in het vierde jaar aflegt. In het vijfde jaar doe je mee aan het International Baccalaureate programma, een internationaal erkend taal- en literatuurprogramma voor leerlingen met een goede beheersing van het Engels. In de afgelopen jaren zijn leerlingen van het Comenius zeer succesvol geweest bij beide examens.

Wat maakt tweetalig onderwijs bijzonder?

Tweetalig onderwijs is boeiend én afwisselend. Je werkt bijvoorbeeld mee

aan projecten die met meer vakken te maken hebben. Er zijn excursies en culturele bezoeken in binnen- en buitenland. Denk aan Engelstalig theater, een bezoek aan het Europees Parlement en stadsrondleidingen in het Engels. Ook staan reizen naar Europese steden op het programma, uitwisselingen met partnerscholen en internationale stages. Met al deze activiteiten willen we je een open en brede blik op de wereld meegeven.

Let op! Aan zowel het tto als het IBC is een extra bijdrage verbonden. Willen je ouders hier meer over weten, dan kunnen ze even op de website kijken.



Early Learners

Wil je vast weten hoe het is op het tto? Volg dan de speciale Early Learners lessen.

Je krijgt afhankelijk van je niveau een middagprogramma op de tto-manier, zodat je weet waaraan je begint. Je juf of meester van de basis- school kan je hiervoor opgeven door een mail te sturen naar clc@comenius.nl. De

lessen voor de Early Learners zijn op **woensdagmiddag 16 januari 2019** voor tweetalig vwo en **woensdagmiddag 23 januari 2019** voor tweetalig havo/vwo.





TECH+

Als je om je heen kijkt dan zie je de wereld letterlijk veranderen. Steeds betere telefoons die net zoveel kunnen als een computer, auto's die niet meer op benzine rijden, maar elektrisch zijn en waarbij je niet meer zelf hoeft te sturen, robots die het werk van mensen overnemen en altijd en overal bereikbaar zijn, waar ook ter wereld. In deze wereld krijg jij een beroep dat nog niet bestaat en werk je met apparaten die nog uitgevonden moeten worden.

Met het vak TECH+ bereiden wij jou zo goed mogelijk voor op het werken in de wereld van de toekomst.



MUZIEK

Het lyceum van het Comenius College heeft een sectie muziek die een aantal gave dingen organiseert tijdens het schooljaar. Zo zijn er minstens twee leuke muzikavonden waarop leerlingen hun talenten kunnen tonen. Voor bijzondere activiteiten wordt vaak een band en soms ook een koor gevormd. Bij vieringen, bij de



diplomering en bij andere gebeurtenissen in het schooljaar is er altijd mooie muziek. Er is een fijn muzieklokaal met een aantal oefencabines, waar leerlingen tijdens de les op een moderne manier gebruik kunnen maken van allerlei muziekinstrumenten. In de bovenbouw kun je, als de groep groot genoeg is, het vak volgen als een examenvak. Kortom: muziek leeft op het Comenius!

IBC

Kies jij aan het eind van havo 3 voor het profiel Economie & Maatschappij, dan is het International Business College (IBC) misschien iets voor jou. Op het IBC doen we aan 20-80learning. Dat houdt in dat je vanaf havo 4 anderhalf jaar lang anders met je opleiding omgaat. Tachtig procent van je tijd, vier dagen in de week, besteed je aan je gewone havo-opleiding. In de dag die overblijft, volg je een speciaal programma dat is gericht op ondernemerschap en ondernemendheid: het zoeken naar, het vinden van en het grijpen van kansen om je te oriënteren op een internationale carrière in de zakenwereld.



Jij kiest!

Als je kiest voor IBC, stuur je net als in het bedrijfsleven een sollicitatiebrief. Daarna kom je bij de toelatingscommissie langs voor een sollicitatiegesprek. De commissie bepaalt of je toegelaten wordt.

IBC-programma

Op de dag in de week waarop je aan het IBC werkt, krijg je verschillende modules aangeboden, zoals Jong

Ondernemen, waarbij je een echt eigen bedrijfje opstart. Andere modules zijn bijvoorbeeld Chinakunde, Communicatiekunde, Zakelijk Spaans, Zakelijk Engels en Etiquette. Ook gastsprekers, excursies, een bedrijfsstage en een hbo-traject horen bij het IBC. Op de IBC-dag heb je geen toetsen, maar als je alle modules met een goed resultaat afsluit, ontvang je het erkende IBC-diploma.



Kies je voor het IBC, dan laat je dat zien door je zakelijk te gedragen en te kleden. Kies je voor het IBC, dan kies je voor een goede zaak!





BEWEGEN SPORT EN MAATSCHAPPIJ (BSM)

Vind je sport leuk? Kies dan voor het vak BSM. Je kunt dit vak in elke profiel (behalve IBC) kiezen in havo 4 en havo 5. BSM is iets voor jou als je veel van sporten en bewegen houdt en je een goede lichamelijke conditie hebt. Tijdens de lessen BSM leer je tactisch inzicht te krijgen en leer je samenwerken. Ook is het "zelf lesgeven" een belangrijk onderdeel van BSM. Daarom is het vak heel nuttig als je verder wilt gaan studeren op bijvoorbeeld de PABO of op een sportopleiding. Dus waar lichamelijke opvoeding ophoudt, gaat BSM verder.

INTERNATIONALISERING

Op het Comenius College vinden we het belangrijk dat je ervaring opdoet met het buitenland. We willen ook dat je ervaart hoe het is om te leven in het buitenland.

Nederland is klein, juist daarom is het belangrijk om over de grenzen te kijken. Je leert over Europees burgerschap, je vergroot je zelfstandigheid en doet geweldige ervaringen op.





Dan moet je natuurlijk wel goed Engels spreken! Meteen in de onderbouw brengen we je in contact met een leeftijdgenoot in het buitenland. Je e-mailt met elkaar en zo kom je erachter hoe jouw mailvriend leeft. Zijn er grote verschillen of lijken jullie levens op elkaar?

Speciale projecten

Elk jaar zijn er speciale internationaliseringsprojecten bij ons op school. Er zijn afspraken met scholen uit bijna alle landen in Europa. Daarnaast hebben we ook contacten buiten Europa, bijvoorbeeld in Japan en China en op Sint Maarten.

Wat kun jij doen?

Voor jou zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt in de onderbouw bijvoorbeeld via internet met een leerling

in het buitenland aan een project werken. In de bovenbouw kun je op excursie naar een Europese stad, of meedoen aan een uitwisselingsproject. Daarnaast worden er internationale prijsvragen georganiseerd, kun je in het buitenland onderzoek doen voor je profielwerkstuk of op bezoek bij het Europees Parlement.





JUNIOR LYCEUM

Van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. Een nieuwe school, nieuwe vrienden, nieuwe leraren en een lesrooster waarbij je vaak van lokaal moet wisselen. Maar maak je geen zorgen: op het Comenius Lyceum Capelle maken we die stap wat kleiner. Speciaal voor alle brugklasleerlingen hebben wij het Junior Lyceum ingericht. Dit betekent dat je door een eigen ingang de school in komt en dat er een aula met kluisjes is waar alleen maar brugklassers komen. Daarnaast is je mentor altijd dicht in de buurt. In ons nieuwe Junior Lyceum komt ons motto "Hoe ver kun jij komen?" pas goed tot zijn recht. Hier kun je naast de normale lessen ook meedoen aan activiteiten om elkaar te leren kennen en te ontdekken wat je zou kunnen bereiken. In een van de eerste weken is er een brugklaskamp, er zijn excursies, uitstapjes met je mentor en schoolfeesten. Kortom, in het Junior Lyceum is van alles te doen en te ontdekken!

TIPS VOOR DE BRUGKLAS!

- Wees jezelf. 
- Word vrienden op social media met je nieuwe klasgenoten! 
- Spreek af om samen naar school te fietsen, dan leer je elkaar al vast kennen. 
- Koop een agenda die bij jou past zodat je straks al je huiswerk goed op kan schrijven. 
- En heb je hulp nodig? Er is altijd iemand in de buurt: denk aan je ouders, je mentor op school of je vrienden. 



Wie was Comenius?

En wat zie je hiervan terug in 'ons' Comenius College?

Onze school is vernoemd naar de opvoedkundige Comenius. Hij kwam oorspronkelijk uit Tsjechië en heette Jan Amos Komensky. Later heeft hij de Latijnse naam Comenius aangenomen.

Comenius vond dat onderwijs voor iedereen zou moeten zijn: jongens én meisjes, rijke én arme kinderen. Ook was hij er van overtuigd dat je pas kunt leren als je begrijpt wat er gezegd wordt. Vaak ging hij met zijn klassen naar buiten om voorbeelden te laten zien. Zijn leerlingen bleken het op deze manier inderdaad veel beter en sneller te begrijpen. Ook was hij degene die bedacht dat leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld moesten worden. Zo kon de leraar zijn leerstof het beste afstemmen op de capaciteiten van de leerlingen. Deze elementen zien we nog steeds terug in ons Nederlandse onderwijssysteem. We werken nog steeds met leerjaren en de huidige methodes staan vol met voorbeelden en illustraties.



Comenius vond ook dat niets op zichzelf staat; alles staat met elkaar in verbinding. Kennis groeit nog meer als we de vakken met elkaar in verbinding brengen en leerlingen hierover met elkaar praten. Dan groeit de kennis twee keer zo hard! Op het Comenius College proberen we dit ook te doen door steeds meer vakoverstijgend te werken. Op verschillende opleidingen zien we dit al terug. In de komende jaren zal dit steeds meer worden. Dus kunnen we samen meer bereiken dan alleen. In onze visie noemen wij dit zo:

**'Het Comenius College is een gastvrije school
die leerlingen opleidt tot zelfbewuste burgers.'**

Aantekeningen:



Mijn inspiraties:



Checklist:

Bezoek Comenius open dag

Meedoen met open lesavond



INTRODUCTIEPROGRAMMA

Tijdens je eerste weken bij ons op school willen we er graag voor zorgen dat je je thuis voelt op het Comenius. Dat doen we door verschillende leuke activiteiten te doen. Zo spelen we in de eerste week Levend Ganzenbord in een lege school, zodat je je klasgenoten en het gebouw goed leert kennen. Daarnaast spelen we in de mentorles veel kennismakingsspellen. We leren je natuurlijk hoe je met je agenda moet omgaan en hoe je je huiswerk aanpakt. Na een paar weken gaan we op brugklaskamp om de introductieperiode af te sluiten. Daarna voel je je helemaal thuis als leerling van het Comenius College!

*Kom je kijken
op het Comenius Lyceum Capelle?*

Open lesavond (voor ouders en leerlingen)
dinsdag 13 november 2018
19.00 tot 21.00 uur

**Informatieavond pre-havo en informatie-
avond tto** (alleen voor ouders)
dinsdag 11 december 2018
19.00 tot 20.30 uur

Early Learners
woensdagmiddag 16 januari 2019 voor
tweetalig vwo
woensdagmiddag 23 januari 2019 voor
tweetalig havo/vwo
13.30 tot 15.15 uur

Heeft u vragen?

Brugklassen pre-havo/havo/vwo/tto
Mw. M. den Besten
mdbesten@comenius.nl
Mw. B.M. Collée
bmcollée@comenius.nl

Contact

Lijstersingel 18
2902 JD Capelle aan den IJssel
010-459 59 59
clc@comenius.nl
www.comenius.nl

Rector: dhr. C.P. Scholtius



Open dag
woensdag 30 januari 2019
15.00 tot 20.00 uur

Meeloopmiddag
woensdag 13 februari 2019
13.30 tot 15.00 uur

Open dag Light
donderdag 21 februari 2019
17.00 tot 19.00 uur

Kijk voor meer informatie en aanmelden op
onze website of mail naar clc@comenius.nl